

De marine Commandanten



Cockburn (Sir George), 1772 – 1853.

Hij trad in dienst bij de marine in 1782, hij commandeerde de Speedy in 1792. Hij onderscheidde zich in de zeeslagen tijdens de Revolutie en in de oorlog met de Verenigde Staten. Schout-bij-nacht in 1812. Hem werd opgedragen de Northumberland te begeleiden in 1815.

Hij was de baas op Sint-Helena tot de komst van Hudson Lowe op 14 april 1816 en hij verliet het eiland in juni. Hem is verweten dat hij er zo lang over deed om zijn orders uit te voeren.



Schreef Memoires

Malcolm (Sir Pulteney), 1768 – 1838.

Malcolm volgde Cockburn op als commandant van de zeemariniers van Sint-Helena, toen hij op 17 juni 1816 aankwam. Hij was schout-bij-nacht sinds 1813. Zijn verhouding met Napoleon was uitstekend en dat veroorzaakte irritatie bij Sir Hudson Lowe. Malcolm verliet het eiland op 4 juli 1817 samen met zijn vrouw Clementina Malcolm.



Plampin (Robert), 1762 – 1834.

Hij had zijn jeugd doorgebracht in Frankrijk en begon zijn carrière in de dienst bij het beleg van Toulon in 1793. Hij onderscheidde zich in talloze gevechten en werd schout-bij-nacht in 1814. De verhouding tussen Napoleon en Plampin was gespannen. Zij ontmoetten elkaar slechts twee maal, de 3e juli en de 5e september 1817. Hij kwam in juli 1817 aan en verliet Sint-Helena in juli 1820.

Lambert (Robert), 1772 – 1836.

Hij begon op zeer jeugdige leeftijd bij de marine, werd schout-bij-nacht in 1819 en werd commandant van de vloot van Sint-Helena in 1820, waarmee hij Plampin verving. Hij kwam op 14 juli 1820 op het eiland aan. Hij werd nooit door de keizer ontvangen. Hij zag deze pas na diens dood.

(geen foto)

